

opusdei.org

Redenen waarom Johannes Paulus II bewondering afdwong

Niet met het te verwachten
“Wees niet bang”, maar met het
door Johannes Paulus II vaak
geciteerde verhaal van de rijke
jongeling bracht mgr. Everard
de Jong zorgvuldig gekozen
teksten onder de aandacht van
een veertigtal jongeren die zich
voorbereiden op de
Wereldjongerendagen in
Keulen.

20-5-2005

De paus als mysticus

De hulpbisschop van Roermond was gastspreker op een tweedaags symposium op 23 en 24 april in conferentieoord Zonnewende te Moergestel. Hij ging eerst in op Johannes Paulus II als mysticus. In de studie van de werken van Johannes van het Kruis ligt de oorsprong van zijn mystieke leven. Het leven van de paus was gebaseerd op gebed. Hij nam beslissingen in het gebed, stelde zich altijd de vraag: "Hoe zou Jezus dit probleem oplossen" en bad voor de mensen die hij daarbij nodig had.

Vooraf naar aanleiding van de vragen die gesteld werden gaf de bisschop concreet aan hoe wij mensen van gebed kunnen zijn door tijd te maken om het leven van Jezus

te overwegen, tientjes te bidden voor de mensen die we kennen, Jezus te ontmoeten in de Eucharistie.

De paus als filosoof

De tweede studie die Johannes Paulus II maakte was over de fenomenoloog Scheler. Kenmerkend voor deze stroming is te kijken naar de dingen zelf. Hoe zit iets in elkaar, hoe zit de mens in elkaar. Hieraan ontleende de paus het gevoel voor menselijke waardigheid, waar hij zich in zijn hele pontificaat zo sterk voor heeft gemaakt. Zelfs in de persoonlijke contacten was dat te voelen: “Van een echt persoonlijk gesprek met de paus is het niet gekomen. Wel heeft de paus tegen mij met een woordspeling gezegd: ‘Jong, jong, jong’ toen ik hem als pasgewijde bisschop begroette.” Zo ging hij met iedereen om, met jongeren, met zieken, ouderen, vooral met de zwakkeren.

Mgr. De Jong heeft dit voorbeeld van de paus verschillende keren aangesneden toen hij sprak over het getuigenis dat wij in ons leven als christen kunnen geven: “Overwin het kwade met het goede, wees aandachtig en weet te luisteren waar een ander mee zit, laat merken dat je de heiligheid zoekt niet alleen door je woorden. Vooral een attitude van dienstbaarheid werkt door in een atheïstische omgeving.”

Samenvattend las mgr. De Jong een stukje voor van een toespraak tot scholieren in Italië:

“Ik wil jullie drie gedachten meegeven op jullie levensweg: Zoek Jezus, houd van Jezus en durf van Hem te getuigen”.

In een ongedwongen sfeer werden vragen gesteld als: “Hoe kan ik met meer zelfvertrouwen vrienden maken?”, “wanneer ik iemand uitnodig mee naar de Mis te gaan,

krijg ik als antwoord dat zij thuis net zo goed kan bidden. Hoe kan ik daar op in gaan?”, “hoe krijg ik mijn vrienden mee naar de Wereldjongerendagen?” De nieuwe inhoud die Johannes Paulus II tijdens zijn pontificaat aan het woord evangelisatie heeft gegeven helpt ook ons om creatief om te gaan met deze vragen. Mgr De Jong heeft ons goed op weg geholpen.

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/article/redenen-waarom-johannes-paulus-ii-bewondering-afdwong/>
(23-4-2025)