

opusdei.org

Paus: Voor wie een kind heeft verloren

Laten we bidden dat alle ouders die rouwen om de dood van een zoon of dochter steun zullen vinden in hun leefgemeenschap en van de troostende Geest vrede van hart zullen krijgen.

8-11-2024

Paus Franciscus, november 2024

Wat kun je zeggen tegen ouders die een kind hebben verloren? Hoe kun je hen troosten?

Daar zijn geen woorden voor.

Merk op dat een echtgenoot die haar of zijn wederhelft verliest een weduwe of weduwnaar is. Een kind dat beide ouders verliest, is een wees. Daar is een woord voor. Maar een ouder die een kind verliest, daar zijn geen woorden voor. De pijn is zo groot dat er geen woord voor is.

En je kind overleven is niet natuurlijk. De pijn die door dit verlies veroorzaakt wordt, is extra intens.

Bemoedigende woorden, soms banaal of sentimenteel, helpen niet. Natuurlijk worden ze met de beste bedoelingen uitgesproken, maar uiteindelijk kunnen ze de wond groter maken.

Troost bieden aan ouders die een kind hebben verloren, is naar hen luisteren, hen met liefde nabij zijn, met verantwoordelijkheid omgaan

met hun verdriet, in navolging van de manier waarop Jezus Christus de rouwenden troostte.

En deze ouders, gesteund door het geloof, kunnen zeker troost vinden bij andere families die, na zo'n vreselijke tragedie te hebben meegemaakt, in hoop zijn herboren.

Laten we bidden dat alle ouders die rouwen om de dood van een zoon of dochter steun zullen vinden in hun leefgemeenschap en van de troostende Geest vrede van hart zullen krijgen.

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/article/paus-voor-wie-een-kind-heeft-verloren/> (30-3-2025)