

opusdei.org

Paus: voor een gedeelde missie

Laten we bidden dat de Kerk met alle middelen een synodale manier van leven mag blijven ondersteunen; in het kader van de medeverantwoordelijkheid die participatie, gemeenschap en gedeelde missie onder priesters, religieuzen en leken bevordert.

1-10-2024

Paus Franciscus – Oktober 2024

Alle christenen zijn verantwoordelijk voor de missie van de Kerk. Alle priesters. Wij allemaal.

Priesters zijn niet de leiders van de leken, maar hun herders. Jezus heeft ons voor elkaar geroepen. Niet de een boven de ander, niet de een aan de ene kant en de ander aan de andere, maar elkaar aanvullend. Wij zijn een gemeenschap. Daarom moeten we samen optrekken en de weg van de synodaliteit bewandelen.

Natuurlijk kunnen jullie me vragen: “Wat kan ik, een buschauffeur, doen?”, of “Ik, een boerin?”, of “Ik, een visser?” Wat we allemaal moeten doen: getuigen met ons leven. En medeverantwoordelijkheid nemen voor de missie van de Kerk.

De leken, de gedoopten, zijn in de Kerk in hun eigen huis en zij moeten voor haar zorgen. Ook wij, de priesters en de godgewijden, moeten dat. Ieder draagt bij wat hij of zij het

beste kan. We zijn medeverantwoordelijk voor de missie, we nemen deel aan en leven in de gemeenschap van de Kerk.

Laten we bidden dat de Kerk met alle middelen een synodale manier van leven mag blijven ondersteunen; in het kader van de medeverantwoordelijkheid die participatie, gemeenschap en gedeelde missie onder priesters, religieuzen en leken bevordert.

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/article/paus-voor-een-gedeelde-missie/> (30-3-2025)