

Paus: Mededogen voor de wereld

Laten we bidden dat zij die lijden manieren van leven vinden, waarbij ze zich laten raken door het hart van Jezus.

4-6-2020

Veel mensen lijden in de wereld en niet alleen vanwege de pandemie die we doormaken. Maar, zoals Franciscus vorige maand zei, ook door andere pandemieën, zoals “de pandemie van oorlogen, hongersnood en vele andere” (14/05/2020). Wat kunnen we doen?

Hoe vervallen we niet in onverschilligheid? De Paus wijst ons de weg: mededogen. De beste hulp die we hen kunnen bieden is, met ons gebed en leven, hen dichterbij het hart van Jezus te brengen, zodat Hij hun leven kan veranderen.

“Veel mensen lijden onder de ernstige moeilijkheden die hen overkomen. We kunnen hen helpen door hen te vergezellen op een pad vol mededogen, dat het leven van mensen verandert en het brengt hen dichterbij het hart van Christus dat ons allemaal verwelkomt in een revolutie van tederheid. Laten we bidden dat zij die lijden manieren van leven vinden, waarbij ze zich laten raken door het hart van Jezus.”

De Video van de Paus verspreidt elke maand de gebedsintenties van de Heilige Vader voor de uitdagingen aan de mensheid en de missie van de Kerk.

Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed):
<https://popesprayer.va/>

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op <https://thepopevideo.org/?lang=nl>

Met de medewerking van Vatican Media: <https://www.vaticannews.va.>

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/article/paus-mededogen-voor-de-wereld/> (11-4-2025)