

opusdei.org

# **Paus: bidden voor het ziekenpastoraat**

De ziekenzalving is niet altijd de stap voorafgaand aan de dood, het is niet “afscheid nemen van het leven”; het is eerder een sacrament van genezing van de geest, een sacrament van hoop.

5-7-2024

In de maand juli nodigt Paus Franciscus ons uit om te bidden voor onze zusters en broeders die de ziekenzalving ontvangen.

"Laten we deze maand het ziekenpastoraat in ons gebed gedenken.

De ziekenzalving is niet alleen een sacrament voor mensen die op het punt staan te sterven. Nee. Het is belangrijk om hier duidelijk over te zijn. Wanneer de priester bij iemand komt om hem of haar de ziekenzalving te geven, helpt hij hem of haar niet noodzakelijk om afscheid te nemen van het leven. Zo denken is alle hoop opgeven.

Dan neem je voor vanzelfsprekend aan dat na de priester de begrafenisondernemer komt. Laten we niet vergeten dat de ziekenzalving een van de "sacramenten van genezing" is, van "heling". Het geneest de geest.

En als iemand erg ziek is, is het gepast om hem of haar de ziekenzalving te geven. En als iemand al oud is, is het gepast dat hij

of zij de ziekenzalving ontvangt.  
Laten we bidden dat het sacrament van de ziekenzalving de mensen die het ontvangen en hun naasten de kracht van de Heer mag geven, en voor iedereen steeds meer een zichtbaar teken van medeleven en hoop zal worden."

[Download infographic in hogere kwaliteit hier.](#)

Voor het Wereldwijde  
Gebedsnetwerk van de Paus  
(Apostolaat van het gebed): [https://  
www.popesprayer.va/](https://www.popesprayer.va/)

Wil je meer video's zien over de  
gebedsintenties van de Paus? Je vindt  
ze op [https://thepopevideo.org/?  
lang=nl](https://thepopevideo.org/?lang=nl)

Met de medewerking van Vatican  
Media: [http://www.vaticannews.va/  
es.html](http://www.vaticannews.va/es.html)

---

pdf | Document automatisch  
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/article/paus-bidden-voor-het-ziekenpastoraat/> (30-3-2025)