

opusdei.org

Pastorale brief prelaat Jaar van de Barmhartigheid

"Laten wij de Paus danken, met daden en met gebed, voor het afkondigen van dit bijzondere jubileum, dat een echte tijd van genade voor de Kerk en voor de wereld is."

5-2-2016

Mijn geliefde kinderen, moge Jezus jullie behoeden!

1. *Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol*

ontferming en de God van alle vertroosting (2 Cor 1, 3), die, wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven heeft gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn genade dankt gij uw redding (....) En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus (Ef 2, 4-6).

Woorden van sint Paulus die vanaf het begin helpen ons te richten op wat ik jullie met deze regels wil doorgeven. Wat mij beweegt jullie te schrijven is de wens dat wij ons zo goed mogelijk voorbereiden om het *Jaar van de Barmhartigheid* te beleven, dat afgekondigd is door paus Franciscus, bij gelegenheid van de 50e verjaardag van de afsluiting van het 2e Vaticaans Concilie. Het jaar zal zoals jullie weten beginnen op 8 december a.s. en afgesloten worden op het Hoogfeest van

Christus Koning, op 20 november
2016.

Toen de Heilige Vader zijn
voornemen bekend maakte om dit
buitengewone Heilig Jaar af te
kondigen, hebben wij de christelijke
vreugde gevoeld dat het samenvalt
met het laatste deel van het mariale
jaar voor het gezin, dat we in de
Prelatuur beleven. We hebben het
opgevat als nog een teken van de
bescherming van Onze Lieve Vrouw,
die wij in de litanie als *Koningin van
het gezin* en *Moeder van
barmhartigheid* aanroepen.

>> Lees verder (*deze link leidt naar de
volledige brief, inclusief links naar te
downloaden versies in de formaten
pdf, epub en mobi*)

.....

nl/article/pastorale-brief-prelaat-jaar-
van-de-barmhartigheid/ (4-4-2025)