

opusdei.org

# Op naar Madrid! (1): 'van boom naar boom'

Ben je ooit tijdens de zonsopgang wakker geworden in de bus, terwijl velden zonnebloemen je toelachen? Dit overkwam ons, alle WJD-reizigers op weg naar Madrid met studentenhuis Aenstal en Club de Borcht.

2-9-2011

*Ons avontuur begint in het Spaanse dorpje El Guijar.*

We waren nog niet gearriveerd of er kwamen al enkele dorpsbewoners uitleg geven over sleutels, waar we brood konden kopen, vuilnis konden achterlaten, en dat was het eerste contact. Toen wisten we nog niet dat we na drie dagen een hartverwarmende show als afscheid in elkaar zouden zetten. In het schitterende natuurgebied Navafría stond ons de volgende uitdaging te wachten: 'Pino a Pino' (van boom naar boom). Met de hele club begonnen we aan het eerste parcours en zeker een derde lukte het steeds hoger in de dennenbomen te klimmen via allerlei hindernissen en tarzanstunts. 'Spannend en uitdagend', vatte Paula, met het gegil van Agnes op de achtergrond, deze survival samen. Zo iets werkt echt groepsbinding in de hand, je moet elkaar sterk aanmoedigen en kijkt bij de ander af hoe hij zich er door heen slaat. Na alle angsten overwonnen te

hebben, wacht een heerlijke Spaanse barbecue met tapas op ons.

De volgende dag, met spierpijn en blauwe plekken uit bed. Snel ontbijten en naar de meditatie en Mis. Meneer Rutgers die als priester in Spanje werkt, helpt ons gebed te doen en om ons in de zin van deze reis te verdiepen. Het gaat over hoe je kunt bidden met geloof en volharding, met nederigheid. Daarna snel eten en badkleding inpakken want de buschauffeurs staan al klaar om ons naar een rivier in het natuureservaat *Las hoces del duraton* te brengen om te gaan Kajakken. Varend in ons bootje 'gieren' de gieren met een spanwijdte van 2.30 meter boven ons hoofd. Tijdens de tocht vertelt de gids alle legendes en geheimen van de rivier tussen de hoge rotsen. Na een verkoelende duik keren we terug naar het dorp om ons klaar te maken voor het feest van vanavond.

Om afscheid te nemen van de bewoners organiseren we een show met zang, dans en een Hollandse quiz. We hebben het dorp opgetrommeld en het dak gaat eraf. De kinderen van het dorp hebben zelf ook een sketch bedacht en de bewoners kijken toe onder het genot van stroopwafels. Als afsluiting van de avond kijken we in de lokale bar naar de voetbalwedstrijd Real Madrid-Barcelona (2-2).

Nu we aan dit geweldige voorprogramma hebben deelgenomen zijn we helemaal klaar voor de WJD in Madrid. We kennen elkaar al een stuk beter. De sfeer zit er al goed in!

En dan is het zover: via een excursie naar *El Escorial* komen we in Madrid aan, waar we met 600 andere scholieren en studenten uit de hele wereld overnachten in de school Fuenllana. Op onze verdieping zijn

de groepen uit India, Ecuador,  
Libanon en Barcelona.....

*Wordt vervolgd!*

Agnes Peeters en Caroline van  
der Wegen

.....

pdf | Document automatisch  
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/article/op-naar-madrid-1-van-boom-naar-boom/> (30-3-2025)