

opusdei.org

Kerstboodschap van de prelaat (2020)

Kerstboodschap van mgr.
Fernando Ocariz ter
gelegenheid van het hoogfeest
van de geboorte van de Heer.

16-12-2020

Mijn geliefde dochters en zonen:
moge Jezus jullie behoeden!

Dit jaar krijgt het Kerstfeest een
bijzondere sfeer door de wereldwijde
gezondheids crisis waarmee we te
maken hebben. En wellicht nemen
we concrete zorgen of verdriet mee

naar Bethlehem, om ze bij de Heilige Familie neer te leggen.

De ontmoeting met het Kindje Jezus in de kribbe of in de armen van zijn Moeder, in een omgeving met beperkte mogelijkheden, ook op materieel gebied, helpt ons om met de ogen van het geloof de goddelijke en menselijke betekenis te zien van alles wat er gebeurt. We kunnen proberen om ook in de huidige omstandigheden de liefde van God voor ieder van ons te ontdekken. Het Kindje Jezus roept ons op om met een vrij hart te leven dat niet gehecht is aan de dingen van de wereld en in staat is te ontdekken wat echt belangrijk is.

Laten we deze intenties in de handen leggen van de heilige Jozef, vooral in dit Heilig Jaar dat de paus kortgeleden heeft aangekondigd.

Met mijn meest liefdevolle zegen
wens ik jullie een heel Zalig
Kerstfeest.

jullie Vader

Kerstmis 2020

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl-
nl/article/kerstboodschap-van-de-
prelaat-opus-dei-2020/](https://opusdei.org/nl-nl/article/kerstboodschap-van-de-prelaat-opus-dei-2020/) (31-3-2025)