

opusdei.org

Het Opus Dei en het Tweede Vaticaans Concilie

Is het Opus Dei, leerstellig
gezien, traditionalistisch of
traditioneel en hoe is zijn
positie in relatie tot Vaticanum
II?

19-4-2004

Traditionalisme is een ziekte die
gebaseerd is op een foutieve
opvatting van het begrip Traditie. De
Traditie in haar ware betekenis
echter heeft in de Kerk een wezenlijk

belang naast de heilige Schrift, waarmee zij onlosmakelijk verbonden is.

Daarnaast kan de Kerk bogen op een schitterende geschiedenis; een aantal geestelijke schatten, de heiligen die met hun levens de afgelopen twintig eeuwen verlichtten en nu ons bestaan verlichten. De Kerk heeft cultuur voortgebracht, kunst zonder weerga, wetenschap, literatuur, scholen, werken van liefdadigheid. Tegelijk is de Kerk een levende geschiedenis in het hart van iedere mens tot wie Christus zich blijft richten; Christus die dezelfde is vandaag, gisteren en altijd.

Over dit alles heeft het Tweede Vaticaans Concilie gesproken. En in de documenten van dit concilie is de weerklank te horen van veel van de ideeën die onze stichter vanaf de jaren dertig verkondigde. Alle concilies vormen een leerstellige

eenheid, waarin geen tegenspraak aanwezig is. Ik zou – als men zo zou kunnen spreken – willen zeggen, dat het Opus Dei in het Tweede Vaticaans Concilie zijn *leerstellige thuishaven* heeft, bestaande uit traditie en nieuwheid.

**Patricia Mayorga, El Mercurio
(Santiago de Chile), 21 januari 1996**

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/article/het-opus-dei-en-het-tweede-vaticaans-concilie/> (3-4-2026)