

Een vriend dichtbij God

Korte getuigenissen van gunsten die op voorspraak van de heilige Jozefmaria vanuit de hemel zijn verleend. De heilige is voorspreker voor hen die zich tot God richten voor noden binnen het gezin, werk, apostolaat of voor zichzelf.

20-8-2007

Sol María Nava (Venezuela). In de derde maand van mijn zwangerschap, kreeg ik een ernstige bloeding. Toen de dokter mij

onderzocht, werd ik erg nerveus. Hij vroeg mij of ik katholiek was en toen ik dat bevestigend beantwoordde, gaf hij mij een bidprentje waarmee ik God om de voorspraak kon bidden van de stichter van het Opus Dei. Hij adviseerde mij om het met geloof te bidden. Dus bad ik elke avond met veel geloof. Een maand later stopte de bloeding. (11 mei 2007)

J.R. (Duitsland). Ik ben piloot bij een Duitse luchtvaartmaatschappij. Ik woonde in Frankfurt, toen ik in Düsseldorf een huis vond voor mijn gezin – mijn vrouw en het kind dat we verwachtten – vroeg ik om overplaatsing naar deze stad. Alles leek goed te gaan en we waren bezig om ons in het nieuwe huis te installeren, toen mijn overplaatsing werd geweigerd vanwege personeelsgebrek. Ik sprak met een directeur en anderen, maar niemand begreep mijn probleem of toonde interesse voor mijn situatie. Zelfs de

vakbond wilde mij niet helpen. De enige oplossing die mij restte was om de oplossing van mijn probleem toe te vertrouwen aan de heilige Jozefmaria. En plotseling begon iedereen zich in te spannen en werd er een oplossing gevonden, zodat ik, zoals aanvankelijk was voorzien, kon worden overgeplaatst. (10 april 2007)

Ben K (Nederland) . Deze gunst werd verleend op voorspraak van de heilige Jozefmaria. Ik bezocht in mei 2004 een vriend in Shetland. Ik zag dat hij mank liep. Hij had zich tijdens het voetballen met collega-politieagenten geblesseerd en een kruisband gescheurd. In het ziekenhuis ontstond na de operatie een wondinfectie met een multiresistente bacterie, waarbij zijn knie werd aangedaan. Hij onderging daarna tevergeefs verschillende operaties. Hij zou zijn onderbeen kwijt kunnen raken en hij was er zelfs niet zeker van of hij zijn baan

bij de Shetland Northern Constabulary (politiekorps) kon behouden. Ik was zo met hem begaan, dat ik op de terugweg naar Nederland startte met het bidden van een novene tot de heilige Jozefmaria. Ik vroeg om hulp voor deze man, de genezing van zijn knie, het behoud van zijn baan bij de politie en zijn verblijf op Shetland. Deze gunst werd verleend, na tien operaties genas zijn knie en werd mijn vriend gepromoveerd tot districtscommandant van Shetland, de hoogst mogelijke positie in [de Shetlandse afdeling] van het politiekorps! Dit is de best mogelijke uitkomst waar we niet op durfden te hopen! (12 mei 2006).

.....