

opusdei.org

Een brandweerman met geestelijke leiding

Paul Ybarra is bijna twintig jaar brandweerman in Los Angeles. Hij heeft drie kinderen, van wie twee geadopteerd.

16-11-2004

Een van de dingen waarvoor ik de heilige Jozefmaria het meest dankbaar ben is de geestelijke leiding. Ik bedoel dat ik naar een priester of een leek, zoals jij, kan gaan, die je helpt in de dingen van je

leven. Het is iets geweldigs iemand te hebben op wie je vertrouwt en die je objectief raad kan geven en je dingen kan zeggen die je aan het denken zetten. Voor mij is dat heel nuttig geweest voor mijn leven als echtgenoot en vader.

Ik weet niet hoe vaak ik heb gehoord dat ik niet moest vergeten mijn vrouw met concrete details te laten merken dat ik van haar houd, al lijken het kleine dingen: een doos chocolade, een bosje bloemen, een liefkozing, een woord van dank voor het eten dat zij heeft gekookt...

Ook heb ik geleerd prioriteiten in mijn leven te stellen. Als een van mijn kinderen bijvoorbeeld een dag ziek is, weet ik dat daar mijn plaats is. En in plaats van naar de kerk te gaan bidden, blijf ik thuis en bid samen met mijn kind de rozenkrans. Zo heb ik beetje bij beetje geleerd mijn devoties overeen te brengen

met mijn leven als vader,
brandweerman, echtgenoot.

Soms heb ik mijn beroeps- of sociale verplichtingen moeten verminderen, omdat ik inzie dat mijn gezin op de eerste plaats komt. Als het niet door de geestelijke leiding was geweest, zou ik veel van deze dingen niet hebben geweten.

Het getuigenis van Paul Ybarra staat in de brochure 'De vreugde van de kinderen van God', uitgegeven door het Informatiebureau van het Opus Dei.

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/article/een-brandweerman-met-geestelijke-leiding/> (20-3-2026)