

opusdei.org

Christelijke levensroutes

De Uitgeverij Planeta heeft "Itinerarios de vida cristiana" (Christelijke levensroutes), een boek van Mgr. Javier Echevarría gepubliceerd. De prelaat van het Opus Dei behandelt daarin vraagstukken, waarmee de gelovige van vandaag wordt geconfronteerd. Het boek is in Spanje verschenen in een oplage van 20.000 exemplaren.

16-10-2001

De Uitgeverij Planeta heeft Christelijke levensroutes (Itinerarios de vida cristiana) gepubliceerd, een boek van Mgr. Javier Echevarría. In het boek komen vraagstukken aan bod waarmee de christen van vandaag wordt geconfronteerd. Moet ik bij een priester te biecht gaan? Waartoe dient bidden? Zal ik nog een kind krijgen of wil ik de kwaliteit van mijn leven behouden? Is klonen toegestaan? Moet ik de paus in alles gehoorzamen? De auteur van Christelijke levensroutes gaat deze en andere vragen niet uit de weg; zij leven bij veel gewone gelovigen die antwoorden zoeken voor hun christelijk leven.

Het boek verschijnt deze week op de Spaanse markt in een oplage van 20.000 exemplaren. Het maakt deel uit van de collectie Planeta Testimonio, waarin men ook titels aantreft als Orar, een bloemlezing van teksten van Johannes XXIII, en

De gave van de vrede, van kardinaal Joseph Bernardin.

"Wij zijn kinderen van God... Zo wordt het ook verkondigd door het Evangelie. Maar jammer genoeg weten velen dit niet." Aldus opent het boek van Mgr. Javier Echevarría; het telt negentien hoofdstukken, ondergebracht in drie grote delen: "De bronnen van het christelijk bestaan", "De weg van de ontmoeting met God" en "Met Christus in de geschiedenis".

God houdt zich niet afzijdig van ons lijden

"Geen enkel mens in de geschiedenis heeft zijn weg alleen moeten afleggen - zegt de prelaat van het Opus Dei over God de Vader -, want God is zijn kinderen altijd nabij geweest", met name ook op de meest smartelijke en moeilijke trajecten.

God de Vader, Jezus Christus, de Heilige Geest, de Maagd Maria en de Kerk vormen de themata van het eerste deel van het boek.. Het tweede onderdeel - "De weg van de ontmoeting met God" - begint met een hoofdstuk over de bekering: Mgr. Echevarría ziet in de bekering "de noodzaak ons los te maken van wat belemmert, van de zonde, om ons te bekleden met het nieuwe gebod van de liefde." Vanuit dit vertrekpunt geeft hij vervolgens enige overwegingen over andere elementen die de christen op zijn geloofsweg tegenkomt: vergeving, gebed, Eucharistie, vaderschap, lijden, dood...

"Bij het aanschouwen van het Kruis voelen wij dat wij een metgezel hebben. God is en zal nooit een God zijn die zich afzijdig houdt van ons lijden. Hij is een God die ons lijden op zich neemt in Christus en het tot het zijne maakt", zegt de auteur van

Christelijke levensroutes in het hoofdstuk over het lijden. Op die wijze "is het lijden niet meer een straf, maar een weg van heil en vergoddelijking."

De laatste hoofdstukken, gegroepeerd onder de titel "Met Christus, in de geschiedenis", handelen over de betekenis van de tijd, de liefde, de heiliging van de arbeid, edelmoedigheid, roeping en vreugde.

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/article/christelijke-levensroutes/>
(1-4-2026)