

Biografie Laura

Laura Busca Otaegui (Laurita) werd op 4 november 1912 in Zumárraga (Spanje) geboren. Ze was de vrouw van Eduardo Ortiz de Landázuri, ze stierf in Pamplona op 11 oktober 2000. Haar leven werd gekenmerkt door een buitengewone edelmoedigheid in de overgave aan haar man en kinderen, en ook aan veel andere personen.

12-6-2013

Laura Busca Otaegui (Laurita) werd op 4 november 1912 in Zumárraga

(Spanje) geboren. Ze heeft onder andere in Valladolid gestudeerd en is in 1935 in Madrid afgestudeerd in de farmacie. In dat jaar leerde ze Eduardo Ortiz de Landázuri kennen, met wie ze op 17 juni 1941 is getrouwd. Ze hebben zeven kinderen gekregen.

Ze was iemand met een levendig temperament, grootmoedig en vol begrip. Dankzij haar geestelijk leven en de vorming die zij kreeg, wist zij aan de wil van God te beantwoorden en heeft ze in haar gewone bezigheden naar de heiligheid gestreefd. Op 8 januari 1953 vroeg ze toelating tot het Opus Dei. Zij heeft met haar echtgenoot, zoals de heilige Jozefmaria Escrivá altijd heeft aangeraden, haar gezin een licht en vreugdevol thuis geboden.

Haar leven werd gekenmerkt door een buitengewone edelmoedigheid in de overgave aan haar man en

kinderen, en ook aan veel andere personen. Vanuit een sterke en diepe vroomheid heeft ze altijd uit liefde tot God en de naaste gehandeld. Sinds de jaren vijftig heeft zij, zonder haar glimlach te verliezen, vol sterkte een pijnlijke ziekte in de rug gedragen.

Op 11 december 1998 beleefde zij het grote geluk om in Pamplona deel te nemen aan de opening van het diocesaan proces over de deugden van haar echtgenoot Eduardo, waarin zij kon getuigen. Na haar pijnlijke ziekte met buitengewone christelijke sterkte te hebben gedragen, is zij op 11 oktober 2000 in Pamplona in geur van heiligheid overleden. Daar is ook in 2013 haar proces van zaligverklaring geopend.

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/article/biografie-laura-busca-otaegui/>
(31-3-2025)