

“Wij willen zien met reine blik”

Hoe mooi is de heilige
zuiverheid! Maar ze is niet
heilig, noch aangenaam aan
God, als we haar scheiden van
de naastenliefde. De
naastenliefde is een zaad, dat
door het water van de
zuiverheid zal groeien en de
sappigste vruchten zal dragen.
Zonder naastenliefde is de
kuisheid onvruchtbaar, en
veranderen haar steriele
wateren de zielen in
modderpoelen en moerassen,
waaruit de stank van de
hoogmoed opstijgt. (De Weg,
119)

14 november

De goddelijke deugd van de liefde toont zich uiteraard als de meest verheven deugd; maar de kuisheid is een middel 'sine qua non', een noodzakelijke voorwaarde om dit intieme gesprek met God aan te knopen. Wie geen moeite doet haar te bewaren, wie er niet voor strijdt, eindigt als een blinde. Hij ziet niets, omdat *de vleselijke mens de zaken die van de Geest van God komen, niet waarneemt* (1 Kor 2, 14).

Wij willen zien met reine blik, bezield door de prediking van de Meester: *Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien* (Mat 5, 8). De Kerk heeft deze woorden altijd voorgehouden als een aansporing tot kuisheid. “Zij die een volledig zuiver geweten hebben en zij die de kuisheid beminnen —zegt de heilige

Johannes Chrysostomus— houden een gezond hart. Geen enkele deugd is zo noodzakelijk als deze om God te kunnen zien” (H. Johannes Chrysostomus, *In Matthaeum homiliae*, 15, 4 (PG 57, 227)).

Vrienden van God, 175

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/dailytext/wij-willen-zien-met-reine-blik/> (4-8-2025)