

opusdei.org

“Vraag om de werkelijke nederigheid”

De oorsprong van de nederigheid ligt in het kennen van God en het kennen van zichzelf. (De Smidse, 184)

28 april

Die depressies als je je gebreken ziet, of als de anderen die gebreken ontdekken, missen elke grondslag.

Vraag om de ware nederigheid.

(*De Voor*, 262)

Heer, ik vraag U een geschenk:
Liefde..., een liefde die me zuivert.
En nog iets: zelfkennis, opdat ik
nederig word.

(De Smidse, 185)

Heiligen strijden tot het einde van
hun leven. Ze weten na een misstap
of een lelijke val weer overeind te
komen en moedig hun weg te
vervolgen; met nederigheid, met
liefde en met hoop.

(De Smidse, 186)

Als je fouten je nederiger maken en
je daardoor houvast zoekt door de
sterke hand van God te grijpen, dan
zijn zij een weg naar heiligheid: Felix
culpa, gelukkige schuld! zingt de
Kerk.

(De Smidse, 187)

Wie nederig is zal de moed niet
verliezen bij het zien van de eigen

fouten. Echte nederigheid zet ertoe
aan... vergiffenis te vragen.

(De Smidse, 189)

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/dailytext/vraag-om-de-werkelijke-nederigheid/> (1-4-2026)