

opusdei.org

**”Laten we ervoor  
zorgen ons  
bovennatuurlijk  
gezichtspunt nooit  
kwijt te raken”**

Een geneesmiddel voor die  
onrust van je: geduld hebben,  
zorgen dat je bedoelingen  
zuiver zijn en de dingen bezien  
in een bovennatuurlijk  
perspectief. (De Voor, 853)

27 oktober

Laten we er daarom voor zorgen ons bovennatuurlijk gezichtspunt nooit kwijt te raken en God te zien achter alles wat ons overkomt: achter aangename dingen, onaangename dingen, achter troostrijke dingen... en achter de ontroostbaarheid om de dood van een geliefde. Eerst en vooral spreek met God, uw Vader. Zoek de Heer in het centrum van uw ziel. Dat is geen onbelangrijke zaak. Het is juist een duidelijk blijk van een duurzaam innerlijk leven, van een authentieke samenspraak in liefde. Deze levenswijze zal ons geen enkele psychische misvorming opleveren, omdat ze —voor een christen— even natuurlijk is als het kloppen van zijn hart.

**Vrienden van God, 247**

---

pdf | Document automatisch  
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl-  
be/dailytext/laten-we-ervoor-zorgen-  
ons-bovennatuurlijk-gezicht/](https://opusdei.org/nl-be/dailytext/laten-we-ervoor-zorgen-<br/>ons-bovennatuurlijk-gezicht/)  
(25-3-2026)