

opusdei.org

“Hem eer brengen, Hem loven en zijn koninkrijk verbreiden”

Voor God bestaat er geen beroep dat weinig waarde heeft; ieder beroep is heel belangrijk. De waarde wordt bepaald door het geestelijk niveau van degene die het beroep uitoefent. (De Smidse, 618)

20 september

Begrijpt u waarom een ziel geen vrede en rust meer geniet, wanneer zij zich afwendt van haar doel, wanneer zij vergeet dat God haar geschapen heeft voor de heiligheid? Dwing uzelf deze bovennatuurlijke visie nooit los te laten, ook niet op momenten van verstrooiing en rust die in ieders leven even noodzakelijk zijn als het werken.

U kunt heel wel de top van uw beroep bereiken; u kunt dank zij uw eigen initiatief de meest klinkende successen behalen in uw werkzaamheden; maar als u de zin voor het bovennatuurlijke, die leiding moet geven aan alle menselijk handelen, verliest, bent u op een betreuenswaardige manier op de verkeerde weg.

(...) Voor God, en dat is wat uiteindelijk telt, behaalt hij de overwinning die vecht om zich als een authentiek christen te gedragen;

er bestaat geen middenweg. Daarom kent u zoveel mensen die gemeten naar hun vanuit menselijk standpunt bekeken situatie wel erg gelukkig moeten zijn en die toch een onrustig, ontevreden bestaan leiden. Ze schijnen vreugde in overvloed te hebben, maar zodra u een beetje aan hun ziel begint te kietelen, krijgt u een wrange smaak, bitterder dan gal. Als we werkelijk proberen altijd de wil van God te doen, Hem eer te brengen, Hem te loven en zijn koninkrijk te verbreiden over alle schepselen, zal dat bij ons nooit het geval zijn.

Vrienden van God, 10 en 12

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/dailytext/hem-eer-brengen-hem-loven-en-zijn-koninkrijk-verbr/>
(6-7-2025)