

opusdei.org

“God heeft immers lief wie geeft met vreugde”

Je lijdt! - Maar kijk: “Zijn” Hart
is niet kleiner dan het onze. -
Lijd je? Dat is passend. (De Weg,
230)

27 maart

Maar ik waarschuw u, dat de grote
boetedoeningen ook verenigbaar zijn
met de pompeuze valpartijen die de
hoogmoed uitlokt. Met dit
voortdurende verlangen echter om
God te behagen in de kleine

persoonlijke gevechten —zoals glimlachen, als u er geen zin in hebt; ik verzeker u bovendien, dat een glimlach bij gelegenheid meer kost dan een uur met de boetegordel— is het moeilijk voedsel te geven aan onze trots of aan die belachelijke naïviteit onszelf te zien als opmerkelijke helden. We zouden ons moeten zien als een kind dat zijn vader alleen maar kleinigheden kan aanbieden, die deze dan met grote vreugde aanneemt.

Dus, moet een echte christen altijd in een geest van versterving leven? Ja, maar uit liefde. (...). Misschien hebben we tot nu toe niet de aandrift gevoeld Christus' schreden van zo dichtbij te volgen. Misschien hebben we ons niet gerealiseerd dat we onze kleine onthoudingen kunnen samenvoegen met zijn verlossend offer: voor onze zonden, voor de zonden van de mensen van alle tijden, voor dat verderfelijke werk

van Lucifer die maar doorgaat tegen God in opstand te komen met zijn *non serviam!* Hoe durven wij zonder schijnheiligheid te roepen: «Heer, ik lijd onder de beledigingen die uw allerbeminnelijkst Hart worden aangedaan», als we niet tot het besluit komen af te zien van een kleinigheid, of een minuscuul offer te brengen om zijn Liefde te loven? Boete —echt eerherstel— brengt ons op de weg van overgave, van liefde. Overgave om genoegdoening te geven en liefde om anderen te helpen zoals Christus juist ons geholpen heeft.

Van nu af aan, maak haast, begin met beminnen. Liefde weerhoudt ons te klagen en tegen te spreken. Want met regelmaat worden we geconfronteerd met tegenspoed, natuurlijk; maar we zeuren, zodat we niet alleen de genade van God verspelen, maar het Hem ook onmogelijk maken ons in de

toekomst nog iets te vragen. *Hilarem enim datorem diligit Deus* (2 Kor 9, 7), God heeft immers lief wie geeft met vreugde, met de spontaneïteit die vloeit uit een verliefd hart, zonder het vertoon van iemand wiens overgave een gunst is.

Vrienden van God, 139-140

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/dailytext/god-heeft-immers-lief-wie-geeft-met-vreugde/> (1-4-2025)