

opusdei.org

“Gezegend zij de volharding van de ezel”

Het is niet de moeite waard je te geven, als het niet voor iets heel groots is, iets dat helemaal van God is: voor de heiligheid
Daarom verkondigt de Kerk bij een heiligverklaring dat het leven van de betrokkene heldhaftig is geweest. (De Voor, 611)

9 januari

Als het leven niet tot doel had God te verheerlijken, zou het te verachten, ja zelfs te verafschuwen zijn.

(De Weg, 783)

Gezegend zij de volharding van de ezel aan de tredmolen! - Altijd in dezelfde tred. Altijd dezelfde cirkel rond. - Dag in, dag uit: altijd hetzelfde. Het moet zo zijn. Anders zouden de vruchten niet rijp worden, zou de boomgaard geen bloesem voortbrengen en de tuin geen geuren. Pas deze gedachte toe op je innerlijk leven.

(De Weg, 998)

Wat is het geheim van de volharding? De Liefde. - Word verliefd, en je zult Hem niet verlaten.

(De Weg, 999)

De overgave is de eerste stap van een leven van opoffering, vreugde, liefde

en vereniging met God. - En zo wordt het hele leven doordrongen van een gezegende dwaasheid, die het geluk daar doet vinden waar de menselijke logica niets anders kan zien dan negatie, lijden en verdriet.

(De Voor, 2)

Wat het fundament van onze trouw is?

Ik kan in een paar woorden samenvatten dat die gebaseerd is op de liefde tot God waardoor wij alle hindernissen overwinnen: het egoïsme, de hoogmoed, de vermoeidheid, het ongeduld...

Een mens die liefheeft treedt zichzelf met de voeten; voor hem staat vast dat hij niet voldoende weet lief te hebben, zelfs als hij met hart en ziel bemint.

(De Smidse, 532)

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/dailytext/gezegend-zij-de-volharding-van-de-ezel/> (3-4-2026)