

## **“De heilige wordt niet geboren, maar gesmeed”**

Al het menselijk doen en laten, ook onze heiligheid, is een weefsel van kleinigheden die, al naar gelang de zuiverheid van mening, een schitterend tapijt van heldhaftigheid óf van gemeenheid, van deugd óf van zonde vormen. De heldendichten verhalen van geweldige avonturen, maar deze zijn steeds gemengd met alledaagse bijzonderheden uit het leven van de held. - Hecht toch veel waarde aan de kleine

dingen! Dat is de kortste weg.  
(De Weg, 826)

5 april

En de belangrijkste eis die aan ons gesteld wordt en die helemaal in overeenstemming is met onze natuur, is te beminnen: *de liefde is de band der volmaaktheid* (Kol 3, 14); naastenliefde die we moeten beoefenen volgens de expliciete geboden die de Heer Zelf heeft gesteld: *Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand* (Mat 22, 37), zonder iets voor onszelf te houden. Daarin bestaat heiligheid.

(*Vrienden van God*, 6)

Inderdaad gaat het om een moeilijk en verheven doel. Maar verlies niet

uit het oog, dat niemand als heilige geboren wordt. De heilige wordt gesmeed in het voortdurende samenspel van de genade van God en het antwoord van de mens daarop. “*Alles wat groeit —daarop vestigt een christelijk schrijver uit de eerste eeuwen in verband met de vereniging met God de aandacht— begint klein. Door zich allengs te voeden wordt men in steeds toenemende mate groter*” (H. Marcus Kluizenaar, *De lege spirituali*, 172 (PG 65, 926)). Daarom zeg ik u dat, als u zich op alle terreinen als een christen wilt gedragen —en ik weet dat u zich daarop ingesteld hebt, ook al kost het u vaak moeite uzelf te overwinnen of dat arme lijf telkens weer voort te jagen— u dan de uiterste zorg aan de kleinste details moet besteden. U kunt immers de heiligheid die Onze Heer van u eist, alleen bereiken door met liefde tot God uw werk te doen, uw plichten van elke dag na te komen, die bijna

altijd bestaan uit kleine tastbare feiten.

*(Vrienden van God, 7)*

---

pdf | Document automatisch  
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/dailytext/de-heilige-wordt-niet-geboren-maar-gesmeed/> (4-4-2025)