

opusdei.org

Paus: Voor de pelgrims van de hoop

Laten we bidden dat het komende Jubileum ons zal sterken in het geloof, ons zal helpen om de Verrezen Christus midden in ons leven te herkennen en ons zal veranderen in pelgrims van de christelijke hoop.

5-12-2024

Paus Franciscus – December 2024

Christelijke hoop is een geschenk van God dat ons leven met vreugde vervult. En vandaag hebben we deze zo hard nodig. De wereld heeft deze zo hard nodig!

Als je niet weet of je morgen je kinderen te eten kunt geven en of je met je studie een goede baan kunt krijgen, raak je gemakkelijk ontmoedigd.

Waar moeten we de hoop zoeken?

De hoop is een anker. Een anker dat je van je afwerpt met een touw en dat je verankert met het strand. En wij moeten ons vasthouden aan het touw van de hoop. Stevig vasthouden!

Laten we elkaar helpen om deze ontmoeting met Christus, die ons leven geeft, te ontdekken en als pelgrims van de hoop op weg gaan om het leven te vieren; het leven waarbinnen ook het volgende Jubeljaar een etappe is.

Laten we ons dagelijks leven vullen met Gods geschenk van de hoop en toestaan dat deze via ons allen bereikt die ernaar op zoek zijn.

Vergeet niet: de hoop bedriegt nooit.

Laten we bidden dat het komende Jubileum ons zal sterken in het geloof, ons zal helpen om de Verrezen Christus midden in ons leven te herkennen en ons zal veranderen in pelgrims van de christelijke hoop.

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/article/paus-voor-de-pelgrims-van-de-hoop/> (25-3-2025)