

opusdei.org

Paus: voor christenen in conflictgebieden

In de laatste gebedsintentie van 2025 vraagt de Paus ons te bidden “dat christenen die leven in gebieden van oorlog of conflict, vooral in het Midden-Oosten, zaden van vrede, verzoening en hoop mogen zijn.”

11-12-2025

Deze maand nodigt paus Leo XIV ons uit om te bidden:

God van vrede,

die door het bloed van uw Zoon

de wereld met U heeft verzoend,

*wij bidden vandaag voor de
christenen*

*die te midden van oorlog en geweld
leven.*

Mogen zij, zelfs omringd door pijn,

*nooit ophouden te voelen hoe zacht
uw aanwezigheid is*

*en hoe hun broeders en zusters in het
geloof voor hen bidden.*

*Want alleen door U, en versterkt door
banden van broederschap,*

*kunnen zij zaden van verzoening
worden,*

*bouwers van hoop op zowel kleine als
grote manieren,*

*in staat om te vergeven en verder te
gaan,*

om verdeeldheden te overbruggen,

*en om gerechtigheid met
barmhartigheid te zoeken.*

*Heer Jezus, die hen die werken voor
vrede zalig genoemd hebt,*

*maak ons tot uw instrumenten van
vrede,*

*zelfs daar waar harmonie onmogelijk
lijkt.*

Heilige Geest,

bron van hoop in de donkerste tijden,

*ondersteun het geloof van degenen die
lijden en versterk hun hoop.*

*Laat ons niet vervallen in
onverschilligheid,*

*en maak ons tot bouwers van eenheid,
zoals Jezus.*

Amen.

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/article/paus-voor-christenen-in-conflictgebieden/> (3-4-2026)