

opusdei.org

Paus Franciscus roept op tot dag van vasten voor vrede in Oekraïne

Uiting gevend aan zijn grote bezorgdheid over de verslechterende situatie in Oekraïne, heeft paus Franciscus gevraagd dat 2 maart aanstaande, Aswoensdag, een dag van gebed en vasten zou zijn voor de vrede in Oekraïne.

27-2-2022

“De verslechtering van de situatie in Oekraïne doet mij veel pijn. Ondanks de diplomatieke inspanningen van de afgelopen weken, doen zich steeds verontrustender scenario's voor. Net als ik voelen veel mensen over de hele wereld angst en bezorgdheid. Opnieuw wordt de vrede van allen bedreigd door partijdige belangen. Ik zou een beroep willen doen op hen die politieke verantwoordelijkheid dragen om hun geweten ernstig te onderzoeken voor God, die de God van de vrede is en niet van de oorlog; die de Vader is van allen en niet slechts van enkelen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden. Ik bid dat alle betrokken partijen afzien van elke actie die de bevolking nog meer leed zou berokkenen, de co-existentie tussen de volkeren zou destabiliseren en het internationaal recht in diskrediet zou brengen.

En nu zou ik een oproep willen doen aan iedereen, gelovigen en

ongelovigen. Jezus heeft ons geleerd dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt beantwoord met de wapens van God, met gebed en vasten. Ik nodig iedereen uit om 2 maart aanstaande, Aswoensdag, tot een dag van vasten voor de vrede te maken. Ik moedig gelovigen op een bijzondere manier aan om zich op die dag intens toe te wijden aan gebed en vasten. Moge de Koningin van de Vrede de wereld behoeden voor de waanzin van de oorlog.”

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/article/paus-franciscus-roept-op-tot-dag-van-vasten-voor-vrede-in-oekraine/>
(10-4-2025)