

opusdei.org

Deur van Barmhartigheid geopend in Onze Lieve Vrouw van de Vrede

De heilige deur in de prelaatskerk Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Rome werd, net als in vele andere kerken over de gehele wereld, onlangs geopend. De aflaat ter gelegenheid van het Jaar van de Barmhartigheid kan hier worden verkregen.

25-1-2016

In de bul ***Misericordiae Vultus*** drukte paus Franciscus zijn verlangen uit, dat velen de Goddelijke Barmhartigheid tijdens dit Heilig Jaar mogen herontdekken. Hij moedigde onder meer basilica's en kerken aan om een Heilige Deur, een Deur van Barmhartigheid, te openen “waar ieder die erdoor binnentreedt, de liefde van God, die troost, vergeeft en hoop geeft, zal kunnen ervaren.”

Op 13 december werd de Deur van Barmhartigheid in de prelaatskerk geopend, de kerk waar zich de stoffelijke resten bevinden van de heilige Jozefmaria en de zalige Álvaro.

Iedereen die deze kerk bezoekt kan een aflaat verkrijgen, indien voldaan

wordt aan de voorwaarden die hieraan worden gesteld in de bul. Deze aflaat omvat ook de kwijtschelding van tijdelijke straffen voor de eigen zonden en kan zich ook uitstrekken tot de zielen van overleden gelovigen.

Om de aflaat te ervaren en ontvangen, zijn de gelovigen geroepen een korte pelgrimstocht te maken naar de Heilige Deur als een teken van het diepe verlangen naar ware bekering.

Het is belangrijk dat dit moment in de eerste plaats wordt verbonden met het Sacrament van Verzoening en met de viering van de Heilige Eucharistie, met een overweging over barmhartigheid. Het zal nodig zijn dat deze vieringen de geloofsbelijdenis bevatten en gebed, in het bijzonder een Onze Vader, voor de paus en zijn intenties voor het welzijn van de Kerk en de gehele

wereld. Het is goed om het gebed af te sluiten met een aanroep van het Meest Barmhartige Hart van Jezus.

De Heilige Vader schrijft in zijn bul over mensen voor wie het, om verschillende redenen, onmogelijk zal zijn om door de Heilige Deur binnen te gaan, in het bijzonder de zieken en mensen die oud en eenzaam zijn, en vaak aan huis gebonden. “Voor hen zal het een grote steun zijn om hun ziekte en lijden te beleven als een ervaring van de nabijheid van de Heer die, in het mysterie van Zijn lijden, dood en verrijzenis de koninklijke weg wijst die betekenis schenkt aan pijn en eenzaamheid. Deze tijd van beproeving te beleven met geloof en vreugdevolle hoop, de Communie ontvangen of de Heilige Mis en gemeenschappelijk gebed bijwonen, zelfs door de verschillende communicatiemiddelen, zal voor hen

de manier zijn om de aflaat van het Heilig Jaar te ontvangen.”

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/article/deur-van-barmhartigheid-geopend-in-onze-lieve-vrouw-van-de-vrede/> (6-4-2025)