

De Voor

In 1950, in het voorwoord bij een nieuwe uitgave van De Weg, beloofde de heilige Jozefmaria de lezer een nieuw boek met de titel De Voor. Het boek zou echter pas in 1986, postuum, gepubliceerd worden, hoewel de auteur meermalen op het punt stond om het ter perse te geven. De intense arbeid belette hem steeds weer om er de laatste hand aan te leggen.

20-3-2010

In 1950, in het voorwoord bij een
nieuwe uitgave

van *De Weg*, beloofde de heilige
Jozefmaria de

lezer een nieuw boek met de titel *De
Voor*. Het boek

zou echter pas in 1986, postuum,
gepubliceerd worden,

hoewel de auteur meermalen op het
punt stond

om het ter perse te geven. De intense
arbeid belette

hem steeds weer om er de laatste
hand aan te leggen.

De Voor bestaat uit korte
overwegingen ter meditatie en is,
evenals *De Weg*, de vrucht van zijn
eigen innerlijk leven en zijn ervaring
als zielzorger. De heilige Jozefmaria
schrijft in het voorwoord: "*Lezer,
vriend, laat me je ziel bij de hand*

*nemen om haar de deugden te laten overwegen: de genade werkt in op de natuur [...] Mogen – zo vraag ik Onze Heer - deze bladzijden ertoe dienen dat wij ons beteren en ons aangespoord voelen in dit leven met onze werken een vruchtbare **voor** achter te laten.”*

Een geliefde gedachte van hem was dat in het bovennatuurlijk leven de genade steunt op de menselijke natuur; de bovennatuurlijke deugden op de natuurlijke deugden. In andere woorden: de menselijke kwaliteiten zijn de basis om de bovennatuurlijke deugden van geloof, hoop en liefde te kunnen ontwikkelen. De beleving van de deugden staat daarom centraal in de 1000 punten van dit boek.

“De leer van mgr. Escrivá”, aldus Don Álvaro del Portillo in het 'ten geleide', “brengt de menselijke en de goddelijke kanten van de christelijke

volmaaktheid tot eenheid. Dit kan ook eigenlijk niet anders voor wie de katholieke leer aangaande de menswording van Christus in al haar diepte kent, en dit mysterie liefheeft en met hart en ziel beleeft. De praktische consequenties van deze vreugdevolle waarheid zijn in *De Voor* duidelijk aangegeven ."

Tot op heden is een half miljoen exemplaren verkocht in negentien talen.

Lees het boek on-line op www.escrivaworks.nl.

Het boek is verkrijgbaar bij Stichting de Boog; www.deboog.nl.

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/article/de-voor/> (27-3-2025)