

opusdei.org

De Smidse

Dit boek verscheen in 1987 en heeft dezelfde structuur als De Weg en De Voor. Het gaat hier om 1055 punten, opgedeeld in dertien hoofdstukken, voornamelijk gericht op de innerlijke vooruitgang op de weg naar de vereenzelviging met Christus.

15-3-2010

“Een moeder – met een heilige passie die moeders eigen is – noemde haar kleintje: haar prins, haar koning, haar schat, haar zon. Ik dacht aan

jou. En ik begreep – want welke vader heeft niet iets moederlijks in zich? – dat deze moeder niet overdreef. Jij ... bent méér dan een schat, je bent méér waard dan de zon, je bent al het Bloed van Christus waard! Waarom zou ik jouw ziel – die van zuiver goud is – dan niet meenemen naar de *smidse*, haar met vuur en hamer bewerken, en van dit ruwe goud een schitterend juweel maken, om aan mijn God en jouw God aan te bieden?”

De Smidse is op dezelfde manier opgezet als *De Weg* en *De Voor*. Het lezen en overdenken ervan kan in vele zielen het vuur van de goddelijke Liefde doen opvlammen en een vurig verlangen naar heiligheid en apostolaat opwekken.

Van dit boek zijn meer dan vierhonderdduizend exemplaren verkocht in veertien talen.

Lees het boek on-line op
www.escrivaworks.nl.

Het boek is verkrijgbaar bij Stichting
de Boog; www.deboog.nl.

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl-
be/article/de-smidse/](https://opusdei.org/nl-be/article/de-smidse/) (2-4-2025)