

opusdei.org

De molen naast het tankstation

Slechts twee foto's zijn bij ons bekend van de heilige Jozefmaria in Nederland. Een daarvan tonen we hier.

16-10-2023

De foto in dit artikel is genomen op 21 september 1958 en laat de heilige zien samen met de zalige Álvaro del Portillo en Armando Serrano. Ze staan voor een molen en een Petra tankstation. Dat merk is al meer dan 50 jaar uit het straatbeeld verdwenen, desondanks is de plaats

eenduidig te traceren: Rijksweg N324 bij Reek in Noord-Brabant. De molen is intussen wit geverfd en heet nu de Witte Molen.

Vázquez de Prada vertelt in zijn biografie van de heilige Jozefmaria dat hij in de tweede helft van september 1958 vanuit London naar Rome vertrok. De reis verliep via Den Haag, Keulen en Zürich. Hij citeert een brief van 24 september 1958, waarin de stichter van het Opus Dei aan zijn geestelijke kinderen in Spanje kort verslag doet van zijn reis: *Ik heb er zin in om jullie weer te zien om jullie zo veel goede dingen te vertellen. Ook van Nederland, waar wij de voorgeschiedenis van de Lage Landen hebben afgerond.* (Vázquez de Prada, deel III, p 338).

De foto is dus genomen op een tussenstop van een lange reis die toen nog voor een groot deel zonder

snelwegen was. Als wij inzoomen kunnen wij de lichtelijk vermoeide reizigers zien met nog 3 uur rijden voor de boeg om Keulen te kunnen bereiken.

Vandaag staat de molen er nog steeds, het is makkelijk te vinden, zie bijgaande kaart (genomen van een ANWB-atlas uitgave jaar 2000).

Mocht u eens op deze plek stoppen, dan bent u waarschijnlijk onderweg: denkt u dan nog eens aan de foto met een heilige en daarnaast een zalige. Ook vandaag komen er mensen langs die met Gods barmhartigheid en hun eigen inspanning een plaats zullen vinden onder de heiligen in de hemel. Misschien ook u?

be/article/de-molen-naast-het-
tankstation/ (4-4-2025)