

opusdei.org

Bericht van de prelaat (1 november 2017)

Ja, het is mogelijk om gelukkig te zijn te midden van onzekerheden, problemen en zorgen. Laten we de vreugde van God aan iedereen doorgeven.

1-11-2017

Allerheiligen is het feest van discrete, eenvoudige heiligheid. De heiligheid zonder menselijke glans die geen spoor lijkt achter te laten in de

geschiedenis. Ze schittert echter voor de Heer en in de wereld laat ze alles achter wat ze uit Liefde heeft gezaaid en waarvan niets verloren gaat. Bij het denken aan de vele mannen en vrouwen die deze weg al hebben afgelegd en nu van God genieten, schoten mij enkele woorden te binnen van het gebed van de heilige Jozefmaria: “Ik vraag me vele malen per dag af: hoe zal het zijn als alle schoonheid, al het goede, heel het oneindige wonder van God in dit arme vat van leem gegoten wordt dat ik ben, dat we allemaal zijn? (...). Dan begrijp ik die woorden van de Apostel goed: ‘Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord...’ (1 Kor 2,9) Het is de moeite waard, mijn kinderen, het is de moeite waard.”

Wij zijn armzalige vaten van leem: broos, breekbaar. Maar God heeft ons gemaakt om ons voor altijd te vullen met zijn geluk. En nu al, op aarde, geeft Hij ons zijn vreugde om

die aan iedereen door te geven. Ja, het is mogelijk om gelukkig te zijn te midden van onzekerheden, problemen en zorgen. Moeder Teresa van Calcutta zei: “Ware liefde is de liefde die ons doet lijden, die pijn doet en ons tegelijkertijd vreugde geeft.” Laten we met ons leven en ons gebed ook de overledenen begeleiden die, hoewel zij lijden omdat hun ‘vat van leem’ nog niet klaar is voor alle schoonheid van God, al de vreugde ervaren te weten dat Hij in de hemel op hen wacht.

Rome, 1 november 2017

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/article/bericht-van-de-prelaat-1-november-2017/> (22-3-2026)