

opusdei.org

Benedictus XVI: een getuigenis van geloof in God die Liefde is

Brief van de prelaat van het
Opus Dei bij gelegenheid van de
eerste verjaardag van het
pontificaat van Benedictus XVI.

14-4-2006

“Een jaar geleden werd Benedictus XVI gekozen tot opvolger van Sint Petrus en nam daarmee het vaandel over van Johannes Paulus II. In de geschiedenis van de Kerk is een jaar heel kort, maar wel voldoende om

opnieuw de continuïteit te zien tussen de ene en de andere paus, ondanks de persoonlijke verschillen.

Ik vind het een mooie gedachte dat deze continuïteit vooral geworteld is in de bijstand van de Heilige Geest aan de Kerk en in het gebed van de gelovigen voor hun opperherder. De eenheid onder de katholieken houdt niet in dat we gelijk denken in opinabele en veranderlijke zaken, maar wel dat we hetzelfde geloof delen, een gelijke hoop, en een broederlijke liefde die ons bij een trouwe beantwoording in Christus één van hart en één van ziel laat zijn.

Het is voor de wereld nodig dat wij allen in waarheid trouw zijn aan de dienende zending van de Kerk.

Daarvoor kunnen wij nu rekenen op paus Benedictus XVI. Samen met zijn menselijke kwaliteiten geeft hij een hecht getuigenis van het geloof in onze God die Liefde is. De Heer wil

dat wij katholieken beantwoorden aan de genade die ons beweegt om in te stemmen met het leergezag van de paus en om dagelijks te bidden voor hem en zijn intenties.”

+ **Javier Echevarría**

Prelaat van het Opus Dei

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-be/article/benedictus-xvi-een-getuigenis-van-geloof-in-god-die-liefde-is/> (25-8-2025)