

Religionsundervisning i Kazajstán.

Bazargeldy er en typisk lille by i Kazajstán: Nogle gamle huse, og gamle mennesker der sidder på bænkene på gaden, og børn der løber rundt alle vegne. Ved første øjekast ser denne by ud som alle de andre. Men det er dog ikke sådan, for i Bazargeldy er der et Tabernakel.

22.11.2007

Bazargeldy er en lille by der ligger ca. 50 km. fra Almaty, der er den by jeg bor i. I vores landsby er der et

relativt højt antal personer der er efterkommere af personer som i den kommunistiske tid blev sendt dertil med magt fra Ukraine, Rusland og Polen. Selv om størstedelen er katolikker eller ortodokse, har de i de seneste år ikke kunnet praktisere deres tro meget, da der ingen præst har været.

Fra for kort tid siden er dette problem nu løst; der er trådt en argentinsk præst til, og ham hjælper vi med at undervise de yngste drenge.

Hver anden lørdag i hver måned tager jeg til Bazargeldy med askillige unge som deltager i Opus Dei Centrets aktiviteter i Almaty. Blandt dem er Aliosha, Seriozha og Andriey. Efter en times kørsel i bil – som vi udnytter til at bede Rosenkransen – ankommer vi til denne lille by, og religionsundervisningen begynder.

I kirken, hvor vi afholder religionsundervisningen, lugter der stadig af maling: for 4 måneder siden ødelagde en brand alt, og derfor måtte vi reparere den påny. Så snart vi kommer ind sætter drengene sig og åbner deres små katekismusbøger.

For at de ikke skal kede sig, organiserer vi konkurrencer. For eksempel har jeg sagt til dem at dagens tema har 7 bogstaver, og at de skal prøve at gætte hvad det er: for hvert forkert bogstav de siger, tegner jeg et lille stykke af en mand der skal hænges; først en hånd, så en fod... men før min tegning er færdig har de allerede gættet ordet: det drejer sig om "Skrifte".

Den bedste til at gætte er 13 år og hedder Sergiey; han kommer altid sammen med sine to brødre.

Aliosha og Seriozha hjælper mig meget med at tale med alle de andre

drengene. Og vi har allerede høstet de første ”frugter”: i den forgangne Påske var der en dreng der modtog dåben og den første nadver. Og andre deltog i en to-dages åndelig retræte.

Efter religionsundervisningen har vi andre aktiviteter som f.eks. et teaterstykke, en sneboldkamp eller en fodboldkamp.

Efter en lørdag fuld af aktiviteter, siger vi farvel til drengene og til deres familier og vender tilbage til Almaty. Vi takker Gud fordi troen på ny er ved at komme til live i denne lille kosak by.